



'n Beetje

Sterven doe je niet ineens

Maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan

Je zegt ik ben wat moe,

Maar op een keer dan ben je aan

Je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Lieve echtgenoot dankjewel voor je zorgende handen.

Lieve kinderen en kleindochter dank voor elk bezoekje.

Onze oprechte dank gaat ook uit aan dr. Michaël en

dr. Dominique Deruyver, de thuisverpleging La Nurce

en kinesist Van Rompuy.

Haar echtgenoot Marcel Van Hoof
Haar kinderen Maggy Van Hoof en
Ronny Van Hoof & Martine Maes
Haar kleindochter Lentl Van Hoof
danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Joanna Irma De Smet

Echtgenote van Marcel Van Hoof

° Kapelle-op-den-Bos op 9 augustus 1934

† Leest op 14 december 2020

