



Als je oud wordt, de tijd kwijt raakt
En zoveel kleine dingen vergeet...
Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent
Zodat je haast onherkenbaar bent...
Als je toch blijft strijden om met ons te leven,
Dan hopen wij dat je nu de rust
wordt gegeven.
Beetje bij beetje moesten we je verlaten.
We konden niet meer zo goed met je praten.
En dan plots die glimlach, dat gebaar
Die blik, die stilte,... deed vaak zeer.
Je was ons Gaby van vroeger niet meer.
Toen was je als een stralende zon,
vol levenskracht, die alles nog kon.
Je bent nu voor goed van ons heengegaan
We zeggen U "dank U Bieke voor ALLES "
wat je voor ons hebt gedaan.

De Familie dankt U voor uw medeleven,
Uw woorden van troost,
vriendschap en genegenheid.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

 de witte graphics ©

photography by gert schuette



Liefdevol en dankbaar aandenken

Mevrouw

Jozefina Ceulemans

“Gaby”

Echtgenote van Bert Vervloessem

° Kessel op 3 januari 1930

† Hofstade 5 juni 2023

