

Liefde is iets voor het leven
Maar dat leven is soms veel te kort
Afscheid nemen is heel moeilijk
Omdat alles anders wordt



Liefdevol aandenken aan

Frans 'Swa' De Wit

Echtgenoot van Hilda Gloris
zijn petekinderen Kjell en Maaike De Wit

Geboren te Hombeek op 29 september 1947
en zachtjes thuis te Hombeek
van ons heengegaan op 24 juni 2021.

De familie dankt iedereen voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Lieve Swa,
Dat pijn zo een pijn kon doen was mij nog nooit verteld.
De leegte voelt nog leger dan al dat ik me had
voorgesteld.
Het verdriet is zoveel zwaarder dan dat ik kan uitleggen.
Ik mis je zoveel meer dan dat ik je nu kan zeggen.
Je echtgenote Hilda

Lieve papa, schoonpapa,
We hielden allen zoveel van jou.
Je was een uitzonderlijk man die ons allen
veel liefde en raad gaf.
We hadden je nog lang bij ons willen houden
maar je was moe gestreden en na een lang lijden
dat je moedig verdroeg.
Rust zacht lieve papa, schoonpapa
Jurgen en Cynthia, Cindy en Nico, Ann en Wim

Liefste vake,
's avonds in het donker dan kijk ik naar de maan
en zie ik tussen al de sterren jouw sterretje staan.
Het is de allermooiste ster.
Hij geeft het meeste licht en als ik goed kijk
zie ik jou gezicht.
Ik mis je hier beneden en denken heel veel aan jou.
Zachtjes fluister ik naar boven
dat ik zielsveel van je hou.
Voor altijd in ons hart

Je oogappels: je petekind Kjell, Loïc en Jenne,
Milan en Liam, Yari en Yelle

