



Mevrouw

Marie-Louise Van Bosch

Weduwe van Emiel Maes († 1974)

Geboren te Ruisbroek op 9 mei 1937

Liefdevol omringd door haar familie

in haar vertrouwde omgeving ingeslapen op 15 februari 2021

Voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Vrijwilligster rusthuis Releghem

Erevoorzitster Samana

Bestuurslid Ferm

Lid Okra



*Ik heb mijn moeder niet verloren
daarvoor gaf zij mij te veel,
wat zij mij zei, dat blijf ik horen
van wat ik ben, is zij mijn deel.
Ik kom haar overal nog tegen
in wat ik doe, in wat ik laat,
zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.*

Mama,
Mammie,
Mamsie,
Moeke,

Moeilijk waren de laatste maanden.
Pijnlijk de laatste dagen.

Jij was ons alles.
Wij waren jouw alles.
Onwezenlijk zonder jou.

Je hebt vreugde in je leven gekend,
maar ook vele tegenslagen moeten verwerken
en dat heb je met je kracht en je geloof steeds gedaan.
Je hebt ten dienste gestaan van vele mensen.
Je hebt jezelf steeds weggecijferd.
Je haalde je vreugde door anderen te plezieren.
Bezorgd voor iedereen, zelfs toen je zelf zorg nodig had.
Wij willen geloven dat je grote wens
om eindelijk terug samen te zijn
met onze papa en onze Jo mag uitkomen.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

