



*Een vader sterft altijd te vroeg
Al wordt hij stilaan oud
Je bidt dat God hem sparen zal
omdat je van hem houdt.*

*Maar als de dagen knellen gaan
en hij zich steeds zeker voelt en benauwd
Bid je stilletjes dat God hem halen zal
omdat je van hem houdt ...*



Dankbaar gedenken wij

De heer

Frans Peeters

Weduwnaar van Augusta Vleminckx (†2010)

° Hever op 10 augustus 1923

† Mechelen op 3 december 2020

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.



Wij vergeten je nooit