



Stil en haast onopvallend
ben je door het leven gegaan,
genietend van de kleine dingen rondom jou.
Zover we konden zijn we met je mee gegaan,
tot je herenigd werd met je Mamie
en je vader.
Ze zullen je met open armen verwelkomen.
Je missen zal ons zwaar vallen,
maar diep in ons hart blijf je bij ons.
We koesteren alle fijne herinneringen
aan jou.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

De heer

Didier Weckmans

° Ukkel op 7 oktober 1955

† Mechelen op 17 oktober 2021

