



*Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven;
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.*

†

Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Staf Verlinden

Weduwnaar van Lieve Hendrickx

° Hombeek op 5 mei 1928

† Kapelle-op-den-Bos op 28 oktober 2020

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.



Wij vergeten je nooit