

## **De herfst blaast op de horen**

De Herfst blaast op de horen  
en 't wierookt in het hout;  
de vruchten gloren.

De stilten weven gobelijnen  
van gouddraad over 't woud,  
met reeën, die verbaasd verschijnen  
uit varens en frambozenhout,  
en sierlijk weer verdwijnen -

De schoonheid droomt van boom tot boom,  
doch alle schoonheid zal verdwijnen,  
want alle schoonheid is slechts droom,  
maar Gij zijt d' Eeuwigheid!

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt  
en zegen ook zijn vruchten.

Een ganzendriehoek in de luchten;  
nu komt de wintertijd.

Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten.

Ik ben bereid.

Felix Timmermans (1886-1947)



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.



Dankbaar gedenken wij

**Frieda "Frieke"  
Van Cauwenbergh**

Echtgenote van Marcel Timmermans

° Hombeek op 25 juli 1938

† Hombeek op 21 juli 2024

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45