

Echtgenote van Louis Van Rillaer

Mama van,

Werner en Ingrid Van Rillaer - De Win
Bart en Elke Van Rillaer - Crauwels
Filip en Hellen Van Rillaer - Boterbergh

Zus van,

Guido en Renate Tuyteleir - Erbs
Wilfried en Augusta Tuyteleir - Brouwers
Erik en Nicole Cornelis Smet

Oma van,

Ly en Tuan Van Rillaer
Ben en Aaike Oeyen

Met dank aan het team van woonzorgcentrum Akapella
en de thuisverpleegsters Nancy Van Lint en
Sandy Croon voor de uitzonderlijk goede zorgen.

Rouwbetuiging Familie Van Rillaer
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Edith Tuyteleir

Echtgenote van Louis Van Rillaer

Geboren te Leuven op 10 augustus 1936
en vredig afscheid genomen van het leven
op 2 december 2020

in het woonzorgcentrum "Akapella" in Kapelle-op-den-Bos.



We nemen afscheid in het crematorium Daelhof
te Zemst-Eppegem
op maandag 7 december 2020 om 14.00 uur
(volgens de coronamaatregelen in beperkte kring).

<https://daelhof.dienst.live/detail.asp?ID=107>

Login = ZyNkkewaH5Z

Aansluitend volgt de asverstrooiing
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos

Editheke, moederke, uw lijden is ten einde. Dat onrechtvaardige lijden dat jou je trots en levenslust ontnam. Een levenslust die jou steeds gemaakt heeft tot wat je was. Een zorgzame en lieve vrouw voor ons vader, en een moeder voor ons allemaal, onvoorwaardelijk en met volle inzet. Niets was voor jou teveel om ons te helpen, en je gulle lach zal ons altijd bijblijven.

Het enige wat we nu nog kunnen doen is je danken voor alles wat jou tot de beste vrouw en moeder van de hele wereld maakte. Geniet nu maar van uw welverdiende rust, want als er iemand is die dat verdient, dan ben jij het zeker wel. En tel nu maar de rest van de vogeltjes.

Je zal voor altijd verder leven in onze harten, en uw voorbeeld van liefde zal voor altijd een leidraad blijven in ons leven.

Daarvoor eeuwige dank.

