



Je was een liefdevolle echtgenoot,  
een onvervangbare vader,  
een fiere trotse opa.  
Onze liefde voor jou,  
onpeilbaar diep.  
Iedere groef in je gezicht,  
Iedere ader op je hand,  
Iedere rimpel rond je mond,  
vertelde een stuk van je verhaal.  
Dankbaar voor alles wat je voor ons was,  
leef je verder in ons hart,  
vergeten doen we je nooit.

Rust zacht vake

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan  
De heer  
**Leo Jan Van Praet**

Echtgenoot van Marcella Rober

° Nieuwenrode op 7 april 1931

† Kapelle-op-den-Bos op 17 april 2026