

Liefdevolle herinnering aan

## Elise Bontens

weduwe van Nicolas Guillaume († 1997)

geboren in Schaarbeek op 22 april 1932  
overleden in Kapelle-op-den-Bos  
op 2 april 2020 in het WZC Akapella

Beste tante Elise

Je was een sterke vrouw, een ware feministe  
toen er van feminisme nog geen sprake was.  
Ja, je hebt het verschil gemaakt,  
voor ons en voor onze kinderen.  
Je blijft voor altijd in ons hart.

Lou - Tine - Terry



De familie dankt u  
voor uw troostende woorden



Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij, in stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.