

Vake,
Je was met je gedachten
al in die andere wereld
Je leefde van de herinnering
en van je vergeten dromen
Nu ben je veilig aanbeland
daar ergens aan de overkant
Daar waar jij,
“ons Moeke” en wij samenkomen



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

Jan De Keersmaeker

Weduwnaar van Maria De Laet

° Kapelle-op-den-Bos op 2 september 1927

† Kapelle-op-den-Bos op 13 september 2023

A
V V K
V

Dag Vake,

Tot het laatste moment stond je nog helemaal in het leven. Geïnteresseerd in alles wat er gebeurde: Tv, krant, sport en politiek in ons Vlaamse land en ver daarbuiten. Niets dat aan jou voorbij zou gaan. Je was een lieve, hardwerkende, behulpzame en zorgzame vader. Je was een boom van een kerel, de rots in de branding voor jouw gezin en daarbuiten. Je kon intens genieten van kleine dingen, vooral van de dingen die de natuur ons heeft gegeven. Je kinderen namen je zoveel mogelijk mee op uitstap. Je zag kleinkinderen en achterkleinkinderen opgroeien. Je was nooit een man van erg veel woorden, maar je zalige glimlach vertelde alles. Beetje bij beetje heb je ons verlaten, de blik in je ogen vervaagde. Je was moe, je lichaam verzwakte. Je was klaar voor die mooie reis naar de vrouw van je leven. Nu kan je terug bij ons moeke zijn, geef haar een dikke knuffel van ons allemaal. Vake, je zal altijd in ons hart zijn. We zullen je nooit vergeten en zullen je altijd missen.

Dag vake, dag opa, rust zacht in vrede
en bedankt om er altijd voor ons te zijn.

De familie dankt u allen voor uw gebed,
woorden van troost en medeleven.

De familie dankt het personeel van het Wit Gele kruis,
Familiëhulp en Lieve De Beck
Groepspraktijk Leireken
Dr. Renaat, Dr. Sofie en Dr. Kenneth
voor hun goede zorgen.

