

Lieve (schoon)pa, opa, pépé

Zoveel meegemaakt en gestreden in je leven,  
maar bovenal zoveel gegeven.

"Uwen hof" was je trots en vreugd',  
iedereen was met je groenten steeds verheugd.  
Over je befaamde aardbeien en tomaten,  
zal men nog lange tijd praten.

Zoveel liefde, zoveel herinneringen aan al die jaren,  
die we voor altijd in ons hart zullen bewaren.

Iedereen die jou heeft gekend,  
weet dat je hebt gevochten tot het laatste moment.

We hadden onze liefde voor jou graag nog veel langer willen  
uiten, maar nu is het tijd om je vrouw en dochter weer in  
je armen te sluiten.

'Sloppel'... We zien je graag.



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Dankbaar gedenken wij

De heer

**Edmond Feryn**

Weduwnaar van Bernadette Van Hoorebeeck

° Kapelle-op-den-Bos op 19 april 1937

† Mechelen op 22 juli 2024

