

Waarom al dat vechten  
Waarom al die pijn  
Je wilde hier niet weg  
Je wilde bij ons zijn  
De strijd was oneerlijk  
En geheel onterecht  
Je wilde nog graag verder  
Maar verloor dit gevecht.

Dankbaar gedenken wij

De heer

**François Willems**

Echtgenoot van Josephine Van der Taelen

° Vilvoorde op 28 februari 1939

† Mechelen op 27 augustus 2023



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

