



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Lisette Lauwers

Echtgenote van Frans Vercammen

Geboren te Eppegem op 28 maart 1931
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
van ons heengegaan op 31 oktober 2021,
gesterkt door haar geloof.

*Jij stelde geen hoge betrachtingen
in dit leven, jij was tevreden
met wat het leven bood voor jezelf.*

*Jij wist nochtans het geluk te benaderen
door zelf te geven wat je bezat:
je arbeid en je hart.*

*De vreugde die jij daardoor anderen
verschafte, was voor jou meer dan genoeg.*

*Iedereen die je kent,
heeft het mogen ervaren.*

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

