



Gilbert,  
Zo wordt jouw naam  
een witte roos in ons hart,  
bloeiend voor altijd,  
geurig en welriekend,  
maar ook droevig stekend,  
want jij bent er niet als wij jou roepen;  
en ons zoeken zal nooit vinden worden,  
geen samen lachen en  
geen raken meer.  
Maar in stilte  
zul jij bloeien in ons hart  
als schitterende herinnering,  
levend, tegen alle weerwil in.  
Neen, vergeten zullen wij jou niet.  
Wees gerust, rust maar zacht.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

**Gilbert Bombaerts**

Echtgenoot van Myriam Antoons

° Anderlecht op 8 augustus 1957

† Bornem op 31 december 2019



---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45