



Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, het valt ons zwaar
van jou te moeten scheiden.

Lieve echtgenote, kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden,
dank voor uw goede zorgen,
dank voor elk bezoek.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Dankbaar gedenken wij

De heer
Willy Teugels

Echtgenoot van D'Hollander Marie-Jeanne

° Kapelle-op-den-Bos op 11 juni 1941
† Mechelen op 25 november 2020

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45