

*Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid.
Als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd.
Als je hielp waar je dat kon
aan wat licht en aan wat zon.
Als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd.*



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

Frans De Prins

Weduwnaar van Mariette De Maeyer

° Leest op 22 oktober 1919

† Mechelen op 26 april 2020



De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.



Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

Wout R...
© Beusefinck

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45